



Bijbellezen

Aanleiding

Bewust en verantwoord mediagebruik daar staan we voor! Dit betekent o.a. dat wij adviseren om media alleen in te zetten voor nuttig gebruik. Temidden van de vele gevaren zijn er ook mogelijkheden, denk alleen maar aan de mogelijkheid om preken na te luisteren. Media biedt dus ook kansen. Vanuit dit kader hebben we nagedacht over een groot zorgpunt onder jongeren en ouderen binnen de gereformeerde gezindte: persoonlijk Bijbellezen. Veel jongeren lezen de Bijbel niet (meer) persoonlijk en vinden persoonlijk Bijbellezen ook moeilijk. De Bijbelse boodschap heeft mede hierdoor weinig invloed op hun denken, leven en beleven. We weten daarentegen dat de Heere juist Zijn Woord gebruikt om zondaren door genade tot kennis der zaligheid te brengen. Als we hierop zien dan wordt heel duidelijk hoe belangrijk het stimuleren van en het helpen bij persoonlijk Bijbellezen is! Als hulpmiddelen bij het Bijbellezen zijn de volgende materialen ontwikkeld: Bijbelleeswijzers voor verschillende leeftijden, een Bijbelleesrooster en een aantekeningenboekje waarin tips worden gegeven en Bijbelse kernwoorden worden uitgelegd. (link waarop het materiaal te zien is en nadere uitleg/toelichting over gegeven wordt) Verder wordt er wekelijks een overdenking beschikbaar gesteld die aansluit bij wat er in die week ervoor gelezen is. Deze overdenking kan (voor) gelezen of beluisterd worden.

Wekelijkse overdenking

De wekelijkse overdenking is opgezet om extra stimulans te geven om Bijbel te (leren) lezen en als extra hulp om Gods Woord te verstaan. Het is te gebruiken tijdens een gezinsmoment en/of persoonlijke bezinning. De overdenking wordt wekelijks op vrijdagmiddag gepubliceerd. Wij wijzen duidelijk het gebruik van media af tijdens het Bijbellezen. Bijbellezen vraagt allereerst om het licht van de Heilige Geest. Ook is een omgeving waarin geconcentreerde overdenking en meditatie mogelijk is erg belangrijk. De wekelijkse overdenking zien wij dan ook ter ondersteuning en zeker niet als vervanger voor het persoonlijk Bijbellezen.

Inschrijven wekelijkse overdenking:

Wil jij of wilt u de wekelijkse overdenking automatisch ontvangen? U kunt zich hier anoniem inschrijven.



Materialen

Bijbelleswijzers

Bijbellesen kost inspanning en doorzettingsvermogen. De Bijbel in de Statenvertaling is voor kinderen en jongeren niet zo gemakkelijk om te lezen, maar het is de moeite waard. Ons verduisterde verstand werkt hierin ook niet mee. Houd de kinderen voor dat je de Bijbel moet leren lezen. Hieraan zit een menselijke en geestelijke kant. Bij het lezen van de Bijbel is het belangrijk dat telkens nagedacht wordt over wát gelezen is. De Bijbelleswijzers zijn bedoeld om de gedachten wat meer te richten op het gelezen Bijbelgedeelte. Door het beantwoorden van de vragen moet nagedacht worden over wat er gelezen is en ook wat het te zeggen heeft voor ons persoonlijk, zowel voor het hart als voor het leven. Bijbelleswijzers zijn op drie niveaus gemaakt, download de beschrijving voor meer informatie. (Bijbelleswijzer downloadbaar op website maken)

Bijbellesroosters

Om een Bijbelgedeelte te overdenken is het belangrijk om korte stukjes te lezen en dat te overdenken. Om het overzichtelijk te houden en er voor te zorgen dat bepaalde gedeelten niet telkens worden overgeslagen is er een Bijbellesrooster gemaakt. Er zijn telkens korte stukjes gekozen. Het is de bedoeling om dit verder uit te werken en dat er D.V. elk jaar weer een nieuw rooster komt. Zo hopen wij dat de hele Bijbel gelezen wordt de bekendere en minder bekende gedeelten afgewisseld.

Voor sommige jongeren zal het zelfstandig lezen uit de Bijbel te moeilijk zijn. Als opstap kan dan eerst gebruik worden gemaakt van Kinderbijbels(download de beschrijving voor meer informatie). Het is belangrijk dat bij het lezen van Kinderbijbels de Bijbelleswijzer ook wordt gebruikt.

Aantekeningenboekje

Om bewust te worden van het gelezen gedeelte is het mooi aantekeningen te maken of de antwoorden op de vragen van de leeswijzer op te schrijven in het aantekeningenboekje. Dit hoeft niet veel te zijn, elke dag twee regels kan helpen om beter te onthouden wat gelezen is.

Het is voor jongeren en ouderen belangrijk dat er teksten uit het hoofd worden geleerd. In het aantekeningenboekje is er elke week ruimte om een Bijbeltekst te noteren. Ook worden er Bijbelse kernwoorden uitgelegd.

Om de volgende redenen is het belangrijk dat je Gods Woord uit het hoofd wordt geleerd:

- Het is een opdracht van God. (Deuteronomium 6: 6-9) inscherpen
- Het bewaart voor de zonde. (Psalm 119: 9 en 11) De weg is zuiver te houden? Gewis als hij het houdt naar 't Heilig Blad...
- Het geeft richting aan je denken. (Mattheus 19: 3-6) Antwoord van de Heere Jezus op de vraag of het geoorloofd is de vrouw te verlaten. De Heere werkt via het hoofd naar het hart > De discipelen werden de woorden van Christus indachtig.
- Wie veel uit het hoofd weet, wordt soms ook makkelijker van het ene naar het andere Bijbelgedeelte geleid.
- Voor tijden van vervolging.
- Voor het gesprek met andersgelovigen.
- Waar kunnen wij onze hoofden beter mee vullen, dan met de woorden van de Heere?

Het zijn middelen die ingezet worden, omdat het lezen uit Gods Woord grote waarde heeft voor tijd en eeuwigheid. De Heere bindt Zich altijd aan Zijn Woord. Dit wel onder het besef dat Gods Geest het moet toepassen aan onze harten, want het is zoals verwoord door de profeet Zacharia: 'niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden'.